



Διάρκεια: 8, 10 ημέρες

Αναχωρήσεις: 28/12

ΙΝΔΙΑ

Άγκρα – Τζαϊπούρ – Δελχί – Βομβάη

Η γοητεία ενός ταξιδιού στην Ινδία συνδέεται με την ανακάλυψη του ανθρώπινου στοιχείου. Οι Ινδοί φημίζονται για την ηρεμία και την γλυκύτητά τους. Εκείνο που με την πρώτη ματιά εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η είναι η ζεστασιά και η ευγένεια που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της Δύσης.

Πρόγραμμα εκδρομής

1^η ημέρα: Αθήνα - Δελχί

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Δελχί μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

2^η ημέρα: Δελχί - Άγκρα

Άφιξη στο αεροδρόμιο του Δελχί και μετά τις διατυπώσεις, μεταφορά οδικώς στη θρυλική Άγκρα.

3^η ημέρα: Άγκρα

Ολοήμερη ξενάγηση στα αξιοθέατα της Άγκρα με πιο εντυπωσιακό το Μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ που χτίστηκε από τον Σουλτάνο Σαχ Τζαχάν προς τιμή της γυναίκας του Μουμτάζ Μαχάλ στα μέσα του 17ου αιώνα. Το μαυσωλείο κοσμεύεται με εξαιρετικές παραστάσεις και εντυπωσιάζει με την απaráμιλλη αρχιτεκτονική του αρτιότητα. Επόμενος σταθμός το Κόκκινο Φρούριο, με τείχη ύψους 20 μέτρων, αποτελούμενο από παλάτια με κορυφαίο κτίσμα το μαργαριταρένιο τζαμί. Τέλος το μαυσωλείο του Ακμπάρ, του σπουδαιότερου αυτοκράτορα των Μουγκάλ, ολοκληρώνει τη γνωριμία μας με τη πόλη.

4^η ημέρα: Άγκρα - Τζαϊπούρ

Μεταφορά οδικώς στην Τζαϊπούρ με ενδιάμεση επίσκεψη στο Φατεχπούρ Σικρί, την πόλη με τα υπέροχα παλάτια που εγκαταλείφθηκε μόλις 14 χρόνια μετά την ίδρυση της, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ινδίας. Άφιξη το απόγευμα και αμέσως μετά θα περπατήσουμε στους γραφικούς δρόμους της «Ροζ Πόλης» όπως αποκαλείται η Τζαϊπούρ αποκομίζοντας μία πρώτη ιδέα της απaráμιλλης ομορφιάς της.

5^η ημέρα: Τζαϊπούρ

Η ξενάγηση μας στην πόλη θα ξεκινήσει από το Χαβά Μαχάλ - γνωστό ως παλάτι των ανέμων - του οποίου η εξαιρετική πρόσοψη αποτελεί στολίδι της πόλης. Θα συνεχίσουμε με το Παλάτι του Μαχαραγιά, με το αστεροσκοπείο Τζαντάρ Μαντάρ και το απόγευμα θα επισκεφθούμε το φρούριο Άμπερ, με το χαρακτηριστικό κεχριμπαρένιο χρώμα του που θα μας εντυπωσιάσει.

6^η ημέρα: Τζαϊπούρ - Δελχί

Μεταφορά οδικώς στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχί. Η γνωριμία μας με την πόλη θα ξεκινήσει από την ξενάγηση στο Νέο Δελχί όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την λεωφόρο Ραζπάθ με τα κυβερνητικά κτίρια, την πύλη της Ινδίας (μνημείο των πεσόντων του Α' παγκοσμίου πολέμου), το Κοινοβούλιο και φυσικά το Ραζγκάτ το μέρος όπου έγινε η καύση της σωρού του Μαχάτμα Γκάντι.

7^η ημέρα: Δελχί

Πρωινή ξενάγηση του Δελχί με επίσκεψη στην Παλαιά Πόλη, με το κόκκινο φρούριο όπου κάθε χρόνο την ημέρα της ανεξαρτησίας της Ινδίας υψώνεται η σημαία από τον πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο τζαμί της Ινδίας Τζαμά Μασίντ, τον τάφο του Χουμαγιούν και τον επιβλητικότερο μιναρέ Κουτούμπ Μινάρ που αποτελεί το παλαιότερο ισλαμικό μνημείο της Ινδίας.

8^η ημέρα: Δελχί - Βομβάη

Μετά το πρωινό μας οι ταξιδιώτες που ακολουθούν το 8ημερο πρόγραμμα θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο και θα αναχωρήσουν για την Αθήνα με άφιξη αυθημερόν. Όσοι ακολουθούν το 10ημερο πρόγραμμα θα αναχωρήσουν αεροπορικώς για την μεγαλύτερη πόλη της Ινδίας, τη Βομβάη ή Μουμπάι όπως ονομάζεται σήμερα, από την θεά Μούμπα που λάτρευαν οι αυτόχθονες ψαράδες. Είναι η πολυπληθέστερη πόλη της Ινδίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους. Άφιξη και απογευματινή περιήγηση στο κέντρο της σαγηνευτικής μεγαλούπολης με κατάληξη τη διάσημη παραλιακή της λεωφόρο που ακούει στο Μαργαριτάρι της Βασίλισσας και η οποία αποτελεί το μέρος που οι κάτοικοι της πόλης απολαμβάνουν τις ώρες ξεγνοιασιάς τους

9^η ημέρα: Βομβάη

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την ξενάγηση της μεγαλούπολης. Πρώτα θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης με τα αποικιοκρατικά κτήρια όπως της Γραμματείας του Πανεπιστημίου, το Ανώτατο Δικαστήριο, το Ταχυδρομείο και τον φημισμένο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βικτώρια. Αργότερα, μας περιμένει το εντυπωσιακό κτίριο του ξενοδοχείου Ταζ Μαχάλ το διάσημο Απόλλο Μπάουντερ ενώ στο τέλος θα μεταφερθούμε με τοπικό караβάκι στο νησί Ελέφαντα για να δούμε τα ομώνυμα σπήλαια με τα αγάλματα, με κορυφαίο το άγαλμα Τριμούρτι που απεικονίζει τις τρεις μορφές του ινδουιστικού πανθέου, το «δημιουργό» Βράχμα, τον «συντηρητή» Βισνού και τον «καταστροφέα» Σίβα. (Η εκδρομή μπορεί να αναβληθεί αν δεν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες)

10^η ημέρα: Βομβάη - Αθήνα

Πτήση επιστροφής στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό.

Τιμές κατ' άτομο:

	2κλινο	1κλινο
8 ημέρες	990€	1340€
10 ημέρες	1390€	1890€

Περιλαμβάνονται:

- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
- Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*
- Ημιδιατροφή καθημερινά
- Μεταφορές, ξεναγήσεις κι εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
- Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία)
- Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης
- Αντιπρόσωπο/Συνοδό
- Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

Δεν περιλαμβάνονται:

- Φόροι Αεροδρομίων Ελλάδος και Εξωτερικού
- Βίζα Ινδίας

Σημειώσεις:

Για την έκδοση της βίζας της Ινδίας είναι απαραίτητο το διαβατήριό σας με εξάμηνη ισχύ και τρεις έγχρωμες φωτογραφίες σε λευκό φόντο και διαστάσεων 5x5. Επίσης θα χρειαστούμε και φωτογραφίες της αστυνομικής σας ταυτότητας.

